

Een legale bunker bezoeken is ook altijd wel eens leuk. Buitenkant van de bunker kan je helaas niet veel van op de foto zetten, omdat het op privéterrein staat en je mag niet verder lopen dan de hekketjes. Maar de buitenkant is 9 van de 10 x het zelfde in Zeeland van die bunkers, dus je wilt gewoon heel graag naar binnen toe, want binnen is het eens totaal anders dan de rest. De meeste bunkers hier zijn leeg en kaal. Deze bunker is een soort museumpje van legerpullen en foto's van Ritthem. En een paar keer per jaar is deze geopend, zoals vandaag dus 😊.

En ik vind dat altijd wel interessant om te zien en om foto's te maken, dus ik ging eens ff een kijkje nemen in deze bunker. Ik werd al hartelijk welkom geheten door een oud mannetje. Zou mijn vader kunnen zijn, want hij was ook van 1940.. We hebben nog wat gebabbeld, gevraagd wat mijn familienamen zijn, maar mijn namen kende hij helaas niet.. 1 deel wel, maar niet vanuit Ritthem, dus meer kon hij eigenlijk niet vertellen.

Je wilt soms niet weten wat al die oude mensjes nog weten kwa namen joh. Dat is tegenwoordig echt totaal anders. Maar het was leuk om meneer te horen praten over vroeger en kreeg er gelijk een kleine rondleiding bij 😊.

Ik mocht wat foto's maken en toen kwamen er al weer een paar andere gasten waar hij ook z'n verhaaltje vertelde en nog meer dingen. Was echt leuk om te horen 😊.

Er staan trouwens 2 van deze type H 502/manschappenbunkers in dat plaatsje, beiden staan op prive-terrein. De Duitse benaming is W.N. Eschwege. De ene met museuminhoud kan je af en toe eens bezichtigen, de andere dacht ik niet, want die staat in het weilandje waar over soms schapen lopen.

Er was ooit ook een 3e bunker hier, dat was de 134k (de zg Küche-uitvoering) is helaas gesloopt.

Gevonden op internet:

Wim De Meij is geboren en getogen in Ritthem. "Maar omdat er woningnood was en er geen huis was voor ons hebben we het dorp toch moeten verlaten," vertelt hij. "Maar mijn dochter is teruggegaan naar Ritthem en kocht een huis met een bunker in de tuin." De Meij trok erg veel op met zijn kleinzoon en samen hebben ze in 2000 de bunker schoongemaakt en geschikt gemaakt om spullen in te exposeren. "Dat was erg leuk maar drie jaar geleden kwam daar een abrupt einde aan toen mijn kleinzoon overleed. Ik heb toen gedacht om er maar helemaal mee te kappen maar op verzoek ben ik toch maar doorgedaan en is de bunker op gezette tijden nog te bezichtigen."

Manschappenbunker

De bunker aan de Louwerse's Wegeling is een manschappenbunker en werd hier in de Tweede Wereldoorlog gebouwd door de Duitsers. In de bunker waren in de oorlog twintig Duitse militairen gelegerd. Trots laat De Meij een Duitse plattegrond van Ritthem zien waarop niet alleen de bunker staat aangegeven maar ook alle andere krijgsonderdelen die in het dorp waren ondergebracht. "Die heb ik gevonden in het gemeentearchief van Vlissingen en ze hebben hem voor mij gereproduceerd."

Doorschoten helm

In de bunker is een flinke verzameling met spullen uit de Tweede Wereldoorlog te zien: helmen, hulzen, munitiekisten en andere gebruiksvoorwerpen. Zo'n tachtig procent van de verzameling is afkomstig uit Ritthem. "Het is eigenlijk begonnen met een doorschoten Duitse helm die ik lang geleden met mijn kinderen heb gevonden tijdens een vakantie in Luxemburg. Nadat de bunker als expositieruimte is ingericht heb ik veel spullen gekregen van mensen uit Ritthem. Er zat en zit nog veel onder de mensen en soms krijg ik nog steeds wel eens mooie dingen. Ik ben niet op zoek naar iets specifiek maar het is altijd leuk als er nog nieuwe dingen binnenkomen." Ook is een deel van de enorme fotocollectie van De Meij te zien in de bunker. Ook op de website van de dorpsraad van Ritthem zijn zo'n vierduizend oude foto's van Ritthem te zien die De Meij in de loop van de jaren heeft verzameld.

Inundatie

De Meij vind het belangrijk om de geschiedenis levend te houden. "Er is toch nog veel onbekend voor veel bezoekers. Als ze de luchtfoto's zien waarop Ritthem onder water staat dan denken ze vaak dat het de watersnoodramp van 1953 is, maar dat is natuurlijk de inundatie van 1944. Toch iets dat veel mensen niet kennen." Een aantal jaar geleden heeft De Meij het 'inundatiedagboek' van zijn grootvader B.J. de Meij in eigen beheer uitgegeven. "Hij had nauwkeurig in schriftjes een dagboek bijgehouden vanaf het moment dat de geallieerden de dijken hebben gebombardeed. Daar heb ik een boekje van gemaakt en dat was in een mum van tijd uitverkocht."

BRON: <https://www.internetbode.nl/vlissingen/389586/duitse-bunker-in-ritthem-trekt-veel-bekijks>